

## **Op de vlonders tijdens de Braderie in Klundert 2008.**

Zaterdagmiddag 28 juni was het wederom aantreden op de drijvende ponton met catwalk op de jaarlijkse Braderie in het mooie centrum van Klundert.

Liederen als "Café aan de haven", "Brabant", "Happy days are here again", "Pack up your troubles" en het Italiaanse "Marina", klonken welluidend uit de vele mannenkelen en werden meegezongen door het talrijke publiek.

Onze solist Cor Nuijten bracht samen met ons het succesnummer "De Woonboot" en met nadruk het zinken daarvan.

Even dacht ik dat hij het over de ponton had, waarop wij stonden.

Met al die "lichtgewichten" begon dit tijdens het wiegende refrein hevig te deinen en over te hellen.

De zinsnede "Ik zit hier verdorie met m'n voeten in 't water." werd bijna werkelijkheid.

Na ons optreden, wat door het publiek met enthousiasme was ontvangen, volgde nog de geslaagde finale met o.a. "My Bonny is over the ocean" (zover hoefde niet, stond ik eerst maar weer op de kant).

De finale deden we samen met het mannenkoor "Kantje Boord", met recht een toepasselijke naam voor het nu wel zeer sterk achterover hellende ponton.

Voorwaar een gezellig en succesvol optreden.

MAHO.