

ZWANENTRANENKOOR



rum

A⁺ A A⁻

Laatste Nieuws

ZWANENTRANENKOOR GLUNDERT.

In Klundert, stadje in De Westhoek van Brabant, had men zaterdag 30 mei jongstleden een bier- en korendag georganiseerd. Die dag heette: "Klundert Glundert". Het Zwanentranenkoor had voor deze dag ook een uitnodiging ontvangen van de organiserende vereniging "Het Westhoeks Mannenkoor". Deze uitnodiging vond mede plaats omdat Kees van Vugt, de nieuwe dirigent van het Zwanentranenkoor, ook dirigent is van Het Westhoeks Mannenkoor.

Klundert én het Zwanentranenkoor hebben geen spijt gehad van deze uitnodiging. Hoewel het weer 's morgens niet echt meewerkte, bleek het 's middags vanaf de start van het festival prima weer te zijn. Alle deelnemende koren en orkesten konden vrijuit in de open lucht hun repertoire afwerken. Er waren twee podia opgesteld, aan weerszijde van het Monumentale oude Gemeentehuis zodanig dat ze elkaar niet stoorden tijdens de soms gelijktijdige optredens. Rondom waren standjes geplaatst waar de dorstige en hongerige magen op peil konden worden gehouden. Vele banken, tafels en stoelen vulden voorts het plein rondom het oude Gemeentehuis. Hierdoor kon iedereen genieten van de ten gehore gebrachte repertoires.

Het Zwanentranenkoor was, mét hun nieuwe dirigent, natuurlijk wel een beetje gespannen. Het is niet niks om zo kort na zijn aantreden al een optreden te verzorgen. En dat dan ook nog in zijn 'eigen' stadje, voor zijn 'eigen' publiek, want Kees van Vugt is mede door zijn dirigentschap bij Het Westhoeks Mannenkoor, een bekendheid in Klundert. Maar Het Zwanentranenkoor heeft zich van haar taak gekweten. Het ging prima. De repertoirecommissie had een heel mooi programma in elkaar gezet, waardoor de twee sessies die werden afgewerkt volop publiek trokken, dat enthousiast meezong en -deinde. De toeschouwers zongen mee waar mogelijk en luisterden waar 'nodig' aandachtig naar de mooie luisterliedjes die door het Zwanentranenkoor ten gehore werden gebracht. Ook de andere koren en orkesten trokken natuurlijk volop belangstelling, maar de opmerkingen aan het adres van het Zwanentranenkoor lieten aan duidelijkheid niets te twijfelen over: Prima gedaan! Verrassend repertoire! Mooi dat drie- en vierstemmige! Gedurfd! Mooie arrangementen!. Komen jullie volgende keer weer!? Zo maar een greep uit de gehoorde reacties vanuit het publiek. Mooie opmerkingen die goed deden voor koor én dirigent!

"Klundert Glundert" heette de dag. Maar *Het Zwanentranenkoor* glunderde ook na afloop van die dag! En het is nog laat geworden daar in Klundert!